



Jaarverslag secretaris

En zo verdwijnen de 366 dagen van 2016 ook weer in het archief en zal dit jaar worden herinnerd als het jaar met de vele terroristische aanslagen en ook het jaar waarin vele (pop)artiesten zijn overleden. In het dorpse Hauwert is het, wat betreft deze zaken, gelukkig rustig gebleven. Geen noemenswaardige of schokkende zaken te vermelden. Alleen dat ons prachtige witte kerkje nog altijd te koop staat en misschien wel voor het dorp en de dorpingen behouden kan worden. Voorzitter Groot had op de laatste bestuursvergadering goed nieuws hieromtrent te melden. In dat zelfde witte kerkje werd in het weekend van 29 en 30 maart ons 21e jaarboek gepresenteerd. Bij (zeldzame) afwezigheid van voorzitter Koos Groot was het aan Jaap Surink om het eerste exemplaar te overhandigen.

De eer om het eerste jaarboek te ontvangen, viel dit jaar te beurt aan de immigranten/emigranten of aan hun familieleden, die een bijdrage aan dit onderwerp in het jaarboek hebben geleverd.

Dit waren: Chiara Tuinman-Napolitano en Jolanda Bosco-Napolitano, Cor en Nelly Brouwer, Guur Jongert-Clay en Cor en Aaf Posch.

Op de presentatiedagen was een tentoonstelling ingericht over het leven in Hauwert in de jaren "20 en "30 van de vorige eeuw. Ook werd een dorpsfilm uit 1955 vertoond en een film over agrarische werkzaamheden van weleer.

Over beide dagen mochten we ongeveer 90 mensen verwelkomen, een mooi resultaat, want dit scheelt ons veel bezorgwerk.

Zoals gewoonlijk ontstond ook op deze dagen de traditioneel geworden reünieachtige sferen van oud-Hauwerters die elkaar vaak lang niet meer gezien hebben. Anderen zien elkaar alleen tijdens de presentatiedagen, waardoor ze elkaar ook weer heel wat te melden hebben. Al met al konden we dit toch ook weer een geslaagd weekend noemen.

De jaarlijkse excursie werd dit jaar gehouden op zondag 18 september.

We zijn met dertien personen naar het Zuiderzeemuseum geweest. Een klein aantal weliswaar, maar desalniettemin toch weer een geslaagde dag.

Om 11.00 uur zaten we aan de koffie met appeltaart en om 11.30 uur kwam een gids ons halen voor een rondleiding. Velen zullen hier waarschijnlijk al eens geweest zijn, maar met een gids is het toch een stuk interessanter.

Je wordt op zaken gewezen waar je totaal nog geen weet van had. De gids wist ons ruim een uur lang te boeien met haar uitleg over het ontstaan van het museum, maar ook over bouwdetails van in- en exterieur en inventaris. Uiteindelijk belandden we in de "overstromingsstraat". Hier werd in het kader van 100 jaar na de stormvloed van 1916, exact nagebootst hoe een complete straat er na een overstroming heeft uitgezien. Zelfs dode ratten, geiten, eenden enz. ontbraken niet. Ook in de woningen zelf werd door actrices gespeeld dat ze nu weer aan het opruimen en schoonmaken waren geslagen. Allemaal heel levensecht en indrukwekkend.

Hierna werden we verwacht voor de lunch, die we ons prima lieten smaken. Er was van alles voldoende en zeer smakelijk. Vanaf 14.00 uur konden we op eigen gelegenheid het museum verder bezichtigen. Een aantal mensen maakten hier dankbaar gebruik van, terwijl anderen weer in de boot werden genomen om weer op tijd thuis te zijn voor een verdere invulling van een zonnige zondag zonder watersnood.



Op dit moment staan er zo'n 230 donateurs ingeschreven, iets minder dan we gemiddeld gewend zijn. Met 22 andere historische verenigingen worden periodieken uitgewisseld in het kader van ruildonateurschap.

Het afgelopen jaar zijn ons twee donateurs ontvallen, te weten:

Mevr. Bontekoning-Beemster te Benningbroek en Mevr. Zwaan-Metselaar te Dronten. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe om het verlies van hun dierbaren een plekje te kunnen geven.

Het afgelopen jaar zijn er wederom acht bestuursvergaderingen gehouden, die genotuleerd werden door Jaap Surink.

De vaste mensen waarop we weer een beroep konden doen, zoals Maarten Groot die het jaarboek weer vorm wist te geven, Agnes Krijnen als webmaster, Ton Antes als fotoarchiefbeheerder, wij prijzen ons nog steeds gelukkig, dat we ieder jaar weer een beroep op ze mogen doen.

Voor ons liggen er weer 365 nieuwe dagen te wachten om te worden ingevuld, zodat ook die ooit weer een nieuw jaarboek kunnen vullen.

Wij gaan er in ieder geval weer met frisse moed tegenaan. Mocht u zelf een leuk en/of historisch verhaal hebben, of u zou graag een bepaald onderwerp in het jaarboek gepubliceerd willen zien, dan kunt u bij ons naar de mogelijkheden informeren.

Nico Boots, secretaris